

Komt laten we Hem aanbidden!

Lieve mensen!

Deze woorden uit het bekende lied: “Wij komen tezamen” wil ik met u overdenken.

Het lied nodigt ons uit om het kerstkind te aanbidden, zoals de herders en wijzen dat mochten doen.

Ze zagen in Hem de Redder van de Wereld. De herders werden door een koor van engelen op de hoogte gebracht van deze Blijde Boodschap en de Drie Wijzen volgden een ster. Herders en wijzen kwamen in beweging en tot actie. Hun inspanningen werden beloond. Bij het kindje Jezus vonden ze rust en vrede en gingen ze andere wegen bewandelen.

Hoe zit dat met ons? Willen wij de Heer, die geboren wordt in een kribbe, komen aanbidden?

Gaan wij bij Hem de vrede vinden?

Dat zijn goede vragen en uitdagingen voor de Advent: tijd van wachten en verwachten, van voorbereiden.

Het biedt ons de mogelijkheid om kritische vragen aan onszelf te stellen. Door deze vragen krijgt de Advent extra inhoud. Hierdoor wordt de vreugde van Kerstmis groter als we met hart, ziel en verstand Hem willen aanbidden en erkennen als de koning van de Vrede: Jezus onze Heer.

De kersttijd is dan een periode van genieten en God danken dat Hij op aarde verschenen is en al het kwaad wat ons kwelt weg zal nemen.

Zo geeft Hij ons de vrede van het kerstkind.

Komt laten we Hem aanbidden!

Vicaris Paul Verbeek
Voorzitter

In Memoriam

Wij geven je uit handen,
Je mag verder leven in Gods'licht

Elly Hinten – de Leeuw

weduwe van

Ad Hinten

Geboren, 25 november 1944 te Breda
Overleden, 25 april 2019 te Oudenbosch

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook het spoor dat je achter laat.

Jo Mens

Geboren, 25 januari 1926
Overleden, 15 juni 2019

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die liefhad terug te vinden

**Petronella Johanna (Nelly)
Akkermans-Siemons**

weduwe van

Petrus Akkermans

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar

Mevr. Akkermans is jaren mee geweest met de vierdaagse bedevaart.
Ze heeft hier samen met haar dochter altijd heel veel van genoten .
Vanwege haar gezondheid moest ze daar mee stoppen.

Zo liefdevol en zorgzaam
Gastvrij, gehecht aan haar familie.
Bezorgd, meelevend
en 'n ietsiepietsie eigenwijs.
Zo'n warme moeder en oma,

Corrie Hellemons – Wirken

weduwe van

Gerard Hellemons

Geboren, 5 februari 1926 te Gilze
Overleden, 11 augustus 2019 te Roosendaal

Zelf de touwtjes in handen houden,
dat is wat je wilde.
Ze laten vieren wilde je eigenlijk niet.
Tot je uiteindelijk los moest laten.

**Maria Aleida Buijen
Ria**

weduwe van

Johannes de Groot

In de leeftijd van 84 Jaar

De ware rijkdom van een mens
bestaat uit het goede dat zij
voor haar medemens heeft gedaan.

**Johanna Antonetta
Jo Voeten - Embregts**

weduwe van

Piet Voeten

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar

WACHTEN IS BEZINNEN

Frans Weerts

Wachten is verlangen,
stil en onbevangen,
los van jouw belangen.

Wachten is ook waken,
je dan rustig maken,
vrij van zoveel zaken.

Wachten is vertrouwen,
naar de toekomst schouwen,
stil je handen vouwen.

Wachten is geloven,
met je blik naar boven,
is het licht niet doven.

Wachten is ook hopen,
in Gods aandacht lopen
met je handen open.

Wachten is bezinnen
met je blik naar binnen;
wachten is beminnen.

ADVENT

*Wie een kind verwacht
telt de dagen af
en droomt reeds van de dag
dat het kind er zal zijn.*

Net als Maria de dagen aftellen
en samen op zijn geboorte wachten.
Al de verhalen en de dromen
aan elkaar vertellen
die de komst van dit Kind oproepen.
Ons huis klaarmaken
zodat elkeen die nu reeds binnenkomt
voelt dat het kind welkom is.
Met verlangen de naam uitspreken
die straks op de dag van zijn geboorte
met vreugde zal klinken: JEZUS.

Advent is volop dromen van de dag
dat dit goddelijk kind er zal zijn.

HET LICHT BRENGT ONS BIJEEN

Kris Gelaude

Niet enkel de hemel
ook ons hart
heeft het koud
in deze donkere tijd.

Maar zie hoe het licht
ons bijeen brengt
om te verwarmen.
Woorden van goedheid
en vrede
zijn overal onderweg.
En steeds weer
wordt liefde geboren
als een hulpeloos kind
in mensen die afzien
van macht en geweld
Die alleen maar
willen omarmen.
Zij die geloven dat menswoorden
in onze handen ligt
en dat het
iedere dag moet gebeuren.

Wijzelf zijn de dragers
van het geheim
goddelijk en groots
van Kerstmis.

ALS GOD VERTELT

Eugeen Laridon

Kinderen zijn er
om een verhaal aan te vertellen
Kinderen luisteren, kijken, leven mee
worden een stuk van het verhaal.

Nooit luisterde een mensenkind
Zo gespannen naar God
verhaal zonder einde, zonder begin
als Jezus van Nazareth

En toen Hij zelf begon te vertellen
geraakte Hij niet meer uitverteld
de priesters in de tempel
de mensen langs de heuvel
de vrienden van de tafel
zij stonden versteld

Wie niet luistert als een kind
zo begon Hij graag ...
toch is Hij blijven vertellen en geloven
er is geen mens, zo oud, zo koud,
zo doof dat geen verhaal
hem kan bekoren.
En zelf is hij geworden
het mooiste van alle verhalen
een Kind in een kribbe geborgen
God op de schoot van mensen gewiegd.

KERSTMIS IS GELOVEN
DAT HIJ IS GEKOMEN

Antoon Vandeputte

Twee mensen geloofden in hun droom
Ze kregen een goddelijk kind

Hun dromen wilden ze doorgeven
Het kleine kind gaven ze een thuis
Het kleine kind gaven ze een toekomst
Het kleine kind leerden ze God kennen

Het kind van deze twee mensen
Werd zo de toekomst voor onze wereld

Mag dit kind mee
Jouw toekomst maken?

Terugkijkend op het bedevaartsjaar 2019

Evenals voorgaande jaren werden in Lewedorp, Bergen op Zoom en Breda bijeenkomsten gehouden ter voorbereiding op de bedevaarten van juni en september. Hoewel de belangstelling varieerde van goed naar gering was er de mogelijkheid terug te kijken naar de bedevaarten van 2018 en vooruit te zien naar de bedevaarten van juni en september 2019.

Ook in 2019 namen we het thema dat door het Heiligdom van Beauraing was vastgesteld. Voor de diverse vieringen kwam weer een kleine liturgiegroep bij elkaar om het thema verder uit te werken. Het thema voor 2019 was “Een bijzondere boodschap voor jou” Bij het uitwerken van de vieringen hebben wij gekozen voor:
Dienst van verzoening en spel van Licht: “Over vergeving”
Eucharistieviering op zondag: “Over Inzet”
Lof met ziekenzegen: “Over liefde”
Eucharistieviering op maandag: “Over bidden”
Eucharistieviering bij vertrek uit Beauraing: “Over pelgrimeren”

De beide verzorgde bedevaarten zijn goed verlopen De vieringen waren goed verzorgd met een fijne sfeer onder de mensen. Bij de junibedevoort waren er 58 pelgrims, verdeeld over twee bussen. Voor de dagpelgrims, waaronder ook koorleden, vertrok op zondag vanuit Bergen op Zoom een bus richting Beauraing. Bij de septemberbedevaort waren 59 pelgrims ook verdeeld over twee bussen. Op zondag was er een bus met dagpelgrims en koorleden. We zijn de propagandisten zeer dankbaar voor hun inzet om zoveel mogelijk mensen te benaderen voor de bedevaort naar Beauraing.

De eucharistievieringen en de vieringen van boete vonden plaats in de Rozenkranskerk en het Lof met ziekenzegening in de Tuin der Verschijningen.

De vieringen op de zondag in juni werden opgeluisterd door het Gummaruskoor uit Steenberg en in september was er een gelegenheidskoor van de Laurentiuskerk Dongen.

De dagbedevaarten zijn goed verlopen en de pelgrims waren zeer tevreden en genoten van een mooie dag.

Het jaarthema dat door het heiligdom is gekozen voor 2020 is **“ Heer, U weet dat ik van U houd “**

Misintientiegeld junibedevoort 2019

Samen van de juni en septemberbedevaort is een bedrag van, € 860,00 gedoneerd aan het project van vicaris Rafic Nahra, vicaris van het Latijns patriarchaat in Jeruzalem voor ‘De onthaalmoeders’. Tijdens de reis naar Israel in nov. 2018 kwam hij hierover vertellen in Jeruzalem aan de pelgrims. Dit bedrag is persoonlijk overhandigd aan hem bij de eucharistieviering op 30 juni jl bij gelegenheid van de Mariaomwegang waarvoor de vicaris speciaal was overgekomen! Hij sprak zijn grote dankbaarheid uit voor de gulle gift

Afscheid en kennismaking met pastores van het

Heiligdom

Kapelaan Chris Butaye van het heiligdom in Beauraing heeft Beauraing eind augustus na 11 jaar verlaten, met pijn in het hart. Hij heeft een roepstem van de Heer ervaren om terug naar Vlaanderen te gaan, waar een echt tekort is aan priesters. Hij gaat naar VlaamsBrabant, de streek rond Brussel. Hij heeft een benoeming gekregen in Ternat. Tijdens de internationale bedevaart op 22 augustus heeft hij van het landelijk Nederlands Beauraing Comité een mand met Nederlandse producten in ontvangst genomen en een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn grote inzet voor Maria met het gouden hart en de Nederlandse bedevaarders.

In september 2019 is priester Romuald Atingbèton benoemd tot kapelaan van het heiligdom in Beauraing voor de Nederlandstaligen, hij is in juni 2019 priester gewijd. Daar zijn wij als bedevaartvereniging heel blij mee. Hij is ook benoemd als priester voor de pastorale eenheid Ardenne en Gaume. Hij is op 30 november 1989 geboren in Benin, Nigeria.

75^e Maria-Ommegang Bergen op Zoom

Het Beauraing Comité liep op 30 juni 2019 om 15.00 uur mee met de 75^{ste} Maria Ommegang in Bergen op Zoom. De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van Maria en wordt jaarlijks uitgevoerd omdat Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven. De stoet is qua vorm en samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok. Historische groepen, Bijbelse taferelen, praalwagens en zang- en dansgroepen wisselen elkaar af. Mede door de aankleding van de deelnemers en de theatrale manier waarop uitbeelding wordt gegeven aan de verschillende onderdelen van de stoet is de Maria Ommegang een aantrekkelijk schouwspel. Nieuw dit jaar was de verrijzeniswagen, hierbij wordt het verhaal verteld dat Jezus is verreezen uit de dood. Daar lopen elf apostelen en drie Maria's omheen. Op de wagen staat een engel die verkondigt dat Jezus uit zijn graf is opgestaan. Verder is dit jaar tijdens de tocht stil gestaan

bij de bevrijding, er reden twee legervoertuigen mee met ‘Canadese soldaten’ die de bevrijding van de stad uitbeelden. Vele groepen lopen mee, in totaal ongeveer 900 personen, en één van de groepen die meeliep in de processie met Mariabeeld waren de processievaandels van de Mariabedevaarten in de omgeving van Bergen op Zoom. In dat onderdeel liep het Beauraing Comité mee met vaandels en vormden samen met een priester een bidgroep. Na elk rozenhoedje werd het loflied van Beauraing gezongen. Voorzitter van het Beauraing Comité afdeling bisdom Breda, Vicaris Paul Verbeek, droeg met diverse andere personen het Mariabeeld.

De TV-registratie is te zien op internet

<http://www.zuidwesttv.nl/tv/mariaommegang>

Data vergaderingen propagandisten 2020

Zeeland: zaterdag 25 januari om 10.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk te Lewedorp

Bergen op Zoom: zaterdag 8 februari om 10.00 uur op de pastorie, Burg. Stulemeijerlaan 8, in Bergen op Zoom.

Breda: vrijdag 20 maart om 20.00 uur op de pastorie, Burg. Stulemeijerlaan 8, in Bergen op Zoom

Wij hopen u allen op de verschillende vergaderingen te mogen begroeten, u ontvangt hiervoor GEEN aparte uitnodiging.

Prijzen bedevaarten 2020

Vanwege de stijgende kosten van onze bedevaarten zijn wij helaas genoodzaakt om de prijzen van onze bedevaarten in 2020 lichtelijk te verhogen. Wij vertrouwen op uw begrip en hopen in 2020 weer vele (nieuwe) pelgrims te mogen verwelkomen! Onze bedevaart blijft afhankelijk van het jaarlijkse aantal pelgrims.

De prijzen voor de bedevaarten in 2020 zijn:

Verzorgde bedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Eénpersoonskamer zonder sanitair *	€ 235 p.p.	€ 285 p.p.
Tweepersoonskamer zonder sanitair *	€ 235 p.p.	€ 285 p.p.
Eénpersoonskamer met sanitair	€ 270 p.p.	€ 325 p.p.
Tweepersoonskamer met sanitair	€ 255 p.p.	€ 310 p.p.

* Toilet en douche bevinden zich op de gang.

Dagbedevaart	West Brabant/ Zeeland	Breda
Volwassenen	€ 30 p.p.	€ 30 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar	€ 15 p.p.	€ 15 p.p.

Alle betalingen dienen te worden voldaan op rekeningnummer NL36 INGB 0005 3667 70 ten name van Comité Pro Maria Breda. Wij verzoeken u vriendelijk voor een tijdige betaling (uiterlijk één week voor aanvang van de bedevaart) zorg te dragen.

Patrick Goverde,
penningmeester

DATA BEDEVAARTEN 2020

Regio West-Brabant/Zeeland:

Verzorgde Bedevaart: 20 - 21 en 22 juni.

Dagbedevaart: 21 juni.

Regio Breda:

Verzorgde Bedevaart: 5 - 6 – 7 en 8 september

Dagbedevaart: 6 september

*Graag wensen wij U, en de Uwen
een Zalig Kerstmis en een
Gelukkig Nieuwjaar*

Bestuursleden

- Voorzitter: **Vicaris Paul Verbeek** Tel. Privé 06-83215322
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom.
E-mail, voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
- Vice voorzitter/ **Piet Beulens** 0113-649311
Vreelandsweg 2
4434 PP Kwadendamme
E-mail,vice-voorzitter@bedevaartbeauraing.nl
- Secretaris: **Corrie Antens-Sol** 0165-315680
Lollestraat 18A
4731 GL Oudenbosch.
E-mail, corriesol@gmail.com
- Penningmeester: **Patrick Goverde** 06 – 25358468
Alkenoord 204,
2903 XH Capelle aan den IJssel
E-mail, penningmeester@bedevaartbeauraing.nl
- Elma Bastianen-Luijks** 0164-250420
Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom
E-mail, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl

Is uw adres juist vermeld?

Zo niet, wilt U dan onderstaande gegevens invullen en zenden aan redactie-adres:

P.J. Beulens
Vreelandseweg 2
4434 PP Kwadendamme

NAAM	:
ADRES	:
POSTCODE	:
WOONPLAATS	:
TELEFOONNUMMER	: